

Stockholm, 2009-07-07

Till: H.K.H. Kronprinsessan Victoria  
Kungliga Hovstaterna  
Kungliga Slottet  
111 30 STOCKHOLM

## Kronprinsessan Victoria.

Kära Victoria,

Säpo är en svensk omdömeslös organisation. Eftersom Säpo fortsätter att trakassera mig tvingas jag att markera en gräns mot Säpo's driftiga oförstånd. Mina mänskliga vapen mot Säpo är sanning och insyn. Genom Säpo's trakasserier har jag därför nödgats informera några redaktioner och advokatsamfundet. En fri, oberoende, och kritiskt granskande media samt juridikens experter är mitt svar på Säpo's kontinuerliga obehag.

Samtidigt som jag har tvingats att ta strid mot Säpo med sanning och insyn som mina mänskliga vapen, måste jag garantera för dig, Victoria, att jag har lång erfarenhet att praktisera sekretess och etisk tystnadsplikt. I det att jag nu har avslöjat mina kommunikationer till Kungliga Hovstaterna inför journalister och advokatsamfund, för att undanröja Säpo's insinuerade anklagelser om ofredande respektive sinnessjukdom, vill jag bedyra att jag inte har för avsikt att skada varken dig eller Kungliga Hovstaterna.

Bland mina erfarenheter att hantera sekretess tillhör den tid då jag tidigare var anställd som utbildad mentalskötare inom Landsting. De senaste tio åren har jag också strikt tillämpat etisk tystnadsplikt inom JAS-projektet (Jesus älskar Sverige). Aldrig någonsin har jag yppat något personidentifierbart om de kontakter jag har kommunicerat med som kontaktperson i JAS. Alla som har sökt kontakt med JAS har skyddats. I praktiken tillämpar jag som kontaktperson i JAS absolut tystnadsplikt.

Så länge Säpo trakasserar måste jag tillbakavisa Säpo's etiska övergrepp. **Däremot kommer jag att behandla all direkt kommunikation från dig Victoria med strikt sekretess. Det är ett löfte.**

Jag vill också försäkra till dig, Victoria, att jag aldrig har sökt rådgivning från någon människa i de ord som jag har skrivit till dig; varken tidigare eller nu. Brevens innehåll är helt och hållet mina ord till dig. Ingen människa har läst breven innan jag har skickat eller inlämnat dem till Kungliga Hovstaterna.

Jag önskar samtidigt med detta brev att du får tid också till skön rekreation mellan dina professionella förpliktelser i denna sommartid.

Och, med längtande hopp om ett snart tillfälle att få samtala med dig.

Gud välsigne dig!

Hjärtligt varma hälsningar,

Torsten Nenzén  
Skype: blesisrael, godlovesisrael